

## שבע האושפיזות שאני מזמינה לסוכתי דינה דוד, מכרמיאל, מנחת ראשי-חודשים

בסוכות, בנוסף לשתי המצוות של ישיבה בסוכה ונטילת ארבעת המינים, נהוג לקבל בברכה בסוכתנו אורחים - אושפיזין. שבעת אבותינו - אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף ודוד מוזמנים, אחד בכל יום. אני מקבלת בשמחה את החג בסוכה הקהילתית שלנו. הפעם, כשאשב בסוכה אזמין גם שבע נשים מיוחדות במינן, שמהן אפשר ללמוד הרבה. שבע האושפיזות שלי הן:

**רחל** - בזכות העקשנות. חייה של רחל אימנו מתסכלים וקשים. לאחר שנים רבות של עקרות היא זוכה לפרי בטן, מתה בלידתה השנייה ונקברת בצד הדרך. רחל, האמא המיוחדת שלנו, לא שוכחת את כל הנשים הממתינות לפרי בטן.

**מרים** - בזכות האומץ. מרים, מי שתמיד נזכור כ'אחות של...! הייתה המנהיגה הראשונה בהיסטוריה שלנו. כשהגברים שבחייה נשברו, היא ידעה מה לעשות. היא התנגדה לאיסור שהטיל אביה על הגברים שלא לגשת לנשים, היא הצילה את משה אחיה, שהיה חסר אונים בתיבה, היא הנהיגה את הנשים בשירה ובתוף במעבר ים סוף, ובזכותה זוכה העם לבאר מים חיים המלווה אותו בנדודים במדבר.

**אביגיל** - בזכות החכמה. האישה שנצחה את דוד, לא בזכות יופייה אלא בגלל חוכמתה. אשתו של נבל הכרמלי, שהתגרה בדוד המלך וכמעט הביא אסון על ביתו. אביגיל מדברת עם דוד בכישרון מיוחד, ומצליחה לשכנע אותו, המלך, לרחם על בעלה ומשפחתה.

**רות** - בזכות הנאמנות. הסיפור של רות מדגיש את הבחירה החופשית של האדם, ומדגיש כי האדם נמדד על פי המעשים שלו/שלה ולא על פי המוצא שלו/ה. רות עוזבת את כל מה שהיא מכירה ובוחרת בחיים בארץ זרה. בדבקותה בנעמי, היא בונה מחדש את החיים שלה ושל חמותה, זוכה להתגייר וממנה יצא דוד - מלך ישראל.

**ברוריה** - בזכות הלמדנות. ברוריה הייתה תלמידת חכמים לא פחות מבן זוגה, התנא רבי מאיר. ברוריה לא היססה להתווכח אפילו עם אביה ר' חנינא בן תרדיון, וזכתה על כך לשבחים. ברוריה הפכה לאגדה, ובנות רבות קיבלו אומץ בזכותה - ללמוד תורה וללמוד בכלל.

**שלומציון המלכה** - בזכות ההנהגה. שלומציון הייתה מלכת יהודה בימי החשמונאים, וירשה את המלוכה מבעלה ינאי, שבטח בה יותר מבניו. בחכמתה הצליחה המלכה הראשונה בהיסטוריה שלנו לנהל את הממלכה ולהשכין בה שלום. אז אולי נשים בממשלה, בכנסת, או במועצה המקומית - זה דווקא רעיון טוב!?

**לאה** - האמא המקראית שלי. למדתי להכירה כשחקרתי את מוצא השם שלי במקרא. זו האם שילדה רק בת אחת ליעקב אבינו - דינה. בת אחת שאמורה הייתה לגדול לשבט שלם, אם לא הייתה נעלמת בסיפור עמנו. מי יודע מה יכול היה לקרות לעם שלנו אם היה לנו שבט נוסף ובראשו אישה.

אחרי סוכות תתחדש קריאת התורה, וכל הדמויות הגבריות המוכרות יעלו שוב בפרשות ובהפטרות השונות. ההחלטה שלי, לכבוד חג הסוכות הזה, היא לארח בלב אותן נשים שנשארו מאחורי הקלעים, וללמוד מהן מהו המקום שלי, כאישה, בחוויה היהודית.

איסוף, עיבוד וכתובה: דינה דוד, מתוך דברים של אלקסה נוביל וחן ארצי-סחור.