

גלי ליטמן, סטודנטית מתקדמת בחוג להיסטוריה

## דברי גלי ליטמן בטקס הענקת מלגות הנשיא

פרופסור עמית שכטר נשיא המכללה, דוקטור ניר מיכאלי רקטור המכללה, דיקניות הפקולטות, עמיתים יקרים, משפחות, חברים וחברי הסגל יקרים.

**זהו כבוד גדול עבורי לעמוד בפניכם היום כמצטיינת נשיא ולחגוג איתכם ועם חברי את הישגנו במהלך תקופה יוצאת דופן ומורכבת זו.** זה היה מסע ארוך, לעיתים מתיש ולא תמיד כיף, אבל בהחלט מסע מפרה, מבגר ומשתלם. באורנים למדנו לחשוב מחוץ לקופסא, להיות יצירתיים, מקוריים, ולהעז, ואין ספק שזו השנה שמערכת החינוך נדרשה לכישורים אלה יותר מתמיד.

במהלך שנות לימודי התפתחה בי התובנה שכישורים אלו חיוניים לאדם של מנת שיהפוך לבעל תרומה לחברה ולמחנך יוצא דופן. ברגע אחד, העולם כולו התהפך וכל מה שהכרנו כמובן מאליו, פשוט נעלם. מערכת החינוך עמדה למבחן הרציני ביותר בתולדותיה ונדרשה להמציא עצמה מחדש, לבחון פרקטיקות ושיטות קיימות ולצעוד בזריזות ובצעדי ענק אל עבר העתיד. גם אנחנו מסיימי התואר צועדים אל מערכות השכלה וחינוך משתנות כשבפתחינו האתגר לעצב מחדש מערכות אלה.

זכינו לחיות בתקופה היסטורית, אך זוהי רק ההתחלה של עידן חדש, ובסיום מסע התואר אנו ניצבים בפני מסע נוסף, ואולי אף מרגש יותר ועלינו מוטלת האחריות להוביל את דור העתיד בעידן זה.

אך אין לנו לחשוש, ברשותנו הידע והחוויה המשמעותית שרכשנו בשנותנו כסטודנטים באורנים, אלה ילוו אותנו בהמשך התפתחותנו המקצועית והאישית כחוויה מעצבת, בלתי נשכחת ומשמעותית לאין שיעור. מעבר לידע העצום בתחום הלימוד, לרכישת הכלים ולהכוונה ללמידה עצמאית, ספגנו ערכים והגענו לחשיבה מעמיקה וביקורתית לעולם סביבנו שמטרתה היא שינוי והתפתחות, התבגרנו, ולמדנו להוביל. באורנים מצאנו מקום מאפשר ואף מעודד מגוון דעות בד ובבד עם דיון מכבד והקשבה לאחר.

מכללת אורנים פתחה עבורי שער לעולמות חדשים, חשפה בפני תרבויות שונות ואפשרה לי לפתח דעה עצמאית ומושכלת באמצעות שיח וראיית התמונה הכוללת. החוויה העוצמתית שחוויתי במשך ארבע שנות לימודי מלווה אותי יום-יום בעבודתי כמורה וממשיכה להצמיח אותי כאשת חינוך.

אני רוצה להודות לסגל המרצים בחוגי ההתמחות שלי – החוג להיסטוריה והחוג לאזרחות שעודדו אותי להיות סטודנטית דעתנית, סקרנית, מובילה, ובעלת חדות

למידה, שלא התפשרו גם כשהיה קשה ושתמיד דחפו אותי למעלה. אני גאה לעמוד כאן היום כבוגרת החוגים להיסטוריה ולאזרחות וגאה להעביר את האהבה שלי לתחומים אלה לתלמידים שלי ולראות כיצד הם יוצרים חיבורים וקשרים של התכנים השונים עם עולמם האישי ומגלים על עצמם ואת עצמם.

לסיום, אני רוצה להודות לסגל המכללה כולו ולחברי לספסל הלימודים. מאחלת לכולנו הצלחה גדולה בהמשך, עשינו זאת! מודה ומוקירה על שנים של חוויות שלא ישכחו וזכרו תמיד – זוהי זכות לעסוק בחינוך ולעצב את הדור הצעיר ועתידו. עלינו לחתור בכל יום להיות טובים יותר מהיום שעבר ולהודות על הזכות שנפלה בחלקנו. עלינו להוות דוגמא אישית ולשאוף לחנך את תלמידנו למצוינות, יצירתיות, עומק, סקרנות, ביקורתיות, סובלנות ואחריות. יהיו השינוי שאתם רוצים לראות בעולם!

נתראה בהמשך הדרך,

מצטייני תואר ראשון תשפ"א.